

Ahangamage Tudor Ariyaratne is de oprichter en oud-president van de Sarvodaya Shramadana-beweging van Sri Lanka, een humanitaire “grassroot” organisatie.

Sarvodaya betekent “groeien door te delen”: het delen arbeid, ideeën en energie voor de bewustwording van iedereen.

Sarvodaya is sinds 1958 in heel Sri Lanka actief, ondanks de vele ontberingen waarmee het door de jaren heen te maken heeft gehad.

Dr. Ariyaratne werd in 1931 in het zuiden van Sri Lanka geboren en volgde zijn basisonderwijs op de dorpschool, middelbaar onderwijs aan het Mahinda College in Galle en zijn hogere opleiding aan de Vidyodaya Universiteit. Hij begon zijn carrière als docent aan het Nalanda College in Colombo.

Toen hij daar nog leraar was, nam hij veertig middelbare scholieren en twaalf leraren mee op een reis naar een arm dorp op het platteland van Sri Lanka. Tijdens dit bezoek leidde Dr. Ariyaratne zijn studenten en collega's langs zijn visie op het delen van arbeid, ideeën en energie met de

dorpelingen en hielp hen hun dorp te ontwikkelen. Dit eerste shramadana-werkkamp markeerde het begin van de Sarvodaya Sharamadana-beweging. Sinds die tijd heeft Sarvodaya meer dan 1500 dorpen op Sri Lanka helpen ontwikkelen.

Vanaf het begin noemde hij de Sarvodaya Shramadana-beweging een implementatie van de leer van Boeddha voor duurzame ontwikkeling en vrede. Hij demonstreerde in de praktijk hoe de leer van de Boeddha konden worden toegepast op de vooruitgang van het spirituele, morele, culturele, sociale, economische en politieke leven van de gemeenschap.

Al meer dan drieënzestig jaar heeft Sarvodaya haar dienst als de grootste niet-gouvernementele beweging in Sri Lanka voortgezet en heeft Dr. Ariyaratne vele nationale en internationale onderscheidingen ontvangen als erkenning voor zijn inzet voor de natie en haar bevolking.

Dr. Ariyaratne wordt vaak 'Sri Lanka's Gandhi' genoemd, een in veel opzichten passende titel voor een man die de Gandhi Vredesprijs (1996), de Niwano Vredesprijs, de Koning Boudewijnprijs en vele andere internationale onderscheidingen heeft gewonnen voor zijn werk in vredesopbouw en dorpsontwikkeling. Door zijn leiding aan vredesmarsen en meditatie met miljoenen arme mensen, zijn vermogen om boze massa's tot bedaren te brengen door een persoonlijk voorbeeld te zijn en zijn hulp bij de bouw van honderden huizen wordt Dr. Ariyaratne ook vergeleken met de Dalai Lama, Martin Luther King en Jimmy Carter.

Hoewel deze indrukwekkende vergelijkingen terecht zijn, is Dr. Ariyaratne vooral zichzelf: iemand die via de Sarvodaya-beweging een tastbaar verschil heeft gemaakt voor miljoenen mensen. Sinds zijn werk aan de beweging in 1958 begon, heeft hij een uniek, landelijk "merk" van 'ontwikkeling van onderaf' gecreëerd, met blijvend succes. Met zijn geloof in Gandhiaanse principes van geweldloosheid, plattelandsontwikkeling en zelfopoffering heeft hij

de Sarvodaya-beweging gevormd: een beweging die seculiere ontwikkelingsprincipes en boeddhistische idealen van onbaatzuchtigheid en mededogen verbindt.